

# In memoriam Prof. Mr. Robert Regout S.J.

De Gelderlander, 3 nov. 1944.

'Deze koele en objectieve geest, priester van de Sociëteit van Jezus, moderator en hoogleeraar aan de universiteit, is overleden op zes en veertig-jarigen leeftijd in Dachau, nadat hij bijna twee en een half jaar in harde gevangenschap had doorgebracht. Het eene in memoriam volgt het andere op, na professor Titus Brandsma volgt onmiddellijk professor Regout, beiden monnik, beiden priester, beiden hoogleeraar aan de Carolina. Slachtoffers van de duitsche terreur, van het wantrouwen van den duitschen geest tegen al wat groot, goed en edel was in ons vaderland. Pater Regout, de wind waait welhaast reeds twee jaar over zijn graf in het vijandige vreemde land, er is intusschen veel leed over ons heengegaan en tal van bittere gebeurtenissen overspoelen met dreunende golfslagen de herinnering aan hem: maar hoe duidelijk geteekend staat deze bedachtzame man met zijn helderen geest nog velen voor oogen! Hij was nog jong toen hij stierf, de Sociëteit had nog veel van hem te verwachten en de universiteit niet minder: van dezen Jezuïet, ontheven aan al het stoffelijke van het leven, dezen priester, die zijn groote taak vervulde met verheffende eenvoud, dezen man die zijn hart aan de wetenschap had gegeven. ... Robert Regout, deze nobele persoonlijkheid, die zijn vaderland diende naar alle krachten, hij is een van de velen, maar daaronder een der eersten die naast de zaligheid van zijn ziel onvergankelijke lauweren verdiende. Monnik, priester, professor: Het land, de orde, de priesterschaar en de Sociëteit, de universiteit en studenten zien met diepen eerbied naar hem op!'